



**Stichting Eer en Herstel**

Tel. 06-28926048, K.v.k. S216733

Opgericht 9 januari 1997

E-mail: [eerherstel@hotmail.com](mailto:eerherstel@hotmail.com)

Website: [www.stichtingeerenherstel.com](http://www.stichtingeerenherstel.com)

Amsterdam 1 juni 2016

Geachte burgemeester, geachte voorzitter van NiNsee, geachte voorzitter van Dialoog in Actie, zeer geachte nazaten van de tot slaaf gemaakten en overige aanwezigen.

Mijn naam is Roy Groenberg, alias Kaikusi, Afro Amsterdammer, waarachtige nazaat van de tot slaaf gemaakten en voorzitter van de stichting Eer en Herstel.

Fijn dat u wederom (in groten getale) hier met ons bent om de Keti Koti maand (the black slavery month) 2016 in te luiden. Het thema van dit jaar is: Geen radicalisering, maar verdere integratie en participatie.

Steeds meer Afro Nederlanders c.q. Amsterdammers vragen zich af wat zij nog meer moeten doen om als volwaardige burger van dit land gezien en geaccepteerd te worden.

Dit omdat zij nog steeds te kampen hebben met:

- toenemend racisme, onverdraagzaamheid en discriminatie. Zie, bv. zwarte piet en bejegening van de Afro-Nederlandse Sylvana Simons.
- geen respect voor ons cultureel en spiritueel erfgoed, zie de perikelen rondom de 1 juli - herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij sinds 1863.
- nauwelijks werkgelegenheid en stageplaatsen voor onze jongeren vanwege hun uiterlijk.
- slechte beloning en nauwelijks promotiekansen voor zij die werken.
- vele van onze kinderen krijgen ten onrechte een schooladvies dat onder hun niveau ligt.
- toenemende armoede onder de nazaten.
- geen of weinig plekken aanwezig waarin wij elkaar kunnen ontmoeten om in alle rust te werken aan onze toekomst.

- er is nog steeds geen eerherstel, excuses en herstelbetaling gekomen vanuit de Nederlandse regering m.b.t. het slavernij verleden.
- De subsidie voor het NiNsee die door het rijk is afgeschaft. Hiermee zegt het rijk dat de slavernijgeschiedenis en verwerking van deze erfenis niet belangrijk is.

Steeds meer Afro Nederlanders vragen zich af of al die jaren van integratie en participatie niet voldoende zijn om hun rechtmatige plek in de Nederlandse samenleving te verkrijgen. Er is immers nog steeds sprake van institutioneel racisme en discriminatie.

Steeds meer afro Nederlanders vragen zich, moedeloos geworden van al die jaren integreren en participeren, af of het nu niet tijd wordt voor radicalisering. Wellicht zal er dan geluisterd worden door de overheid. Net zoals er in de jaren 70 na de treinkaping ineens wel aandacht was voor de Molukkers of wat recenter in de geschiedenis er wel aandacht is voor de moslimgemeenschap.

Geachte burgemeester, geachte aanwezigen,  
 Zover moeten we het niet laten komen. Stichting Eer en Herstel en de andere partners proberen al jaren met de weinige, eigen middelen die er zijn, de boel bij elkaar te houden. Doen hun best om de nazaten te overtuigen om in dialoog te blijven, met elkaar en met de samenleving om hen heen.  
 Want alleen door in gesprek te blijven, kunnen we verder komen, als natie, als stad en als individu. Dit komt niet alleen de nazaten ten goede, maar zeker ook de Amsterdamse cohesie.

Lieve mensen, met zijn allen hebben wij ± 15.000 euro bij elkaar weten te brengen bij de notaris MR Laura Klein om ons eigen cultureel historisch centrum, De Winti tempel te bouwen in ons eigen geliefd Amsterdam, waar we met elkaar in dialoog kunnen gaan en waar wij in alle rust onze ontwikkeling zelf ter hand kunnen nemen. Maar dit is niet genoeg.

Burgemeester, er is hulp nodig om de teleurgestelde en verwaarloosde nazaat ervan te overtuigen dat verdere integratie en nog meer participatie uiteindelijk toch de beste weg is om uit de as te herrijzen, en geen radicalisering.

Ik dank u voor uw aandacht. **EN NU MET ZIJN ALLEN AAN DE SLAG!**