

PERSBERICHT

Keti-Koti herdenkingsactiviteiten

Thema: Vrijheid nu en in de toekomst

In 2013 is het administratief 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft in de Nederlandse koloniën in de West. Officieel is dat 140 jaar omdat de tot slaaf gemaakte Afrikanen na de afschaffing in 1863 nog tien jaar onder staatstoezicht zonder betaling arbeid moesten verrichten. De afschaffing van de slavernij wordt ook Keti-Koti -verbroken ketens- of Emancipatie genoemd. Hiermee wordt het streven naar en de ontwikkeling van gelijke rechten en zelfstandigheid voor groepen die eerst werden gediscrimineerd aangeduid. De geschiedenis van de Nederlandse slavernij is door de Verenigde Naties verklaard tot misdadig tegen de mensheid en is de geschiedenis van Afrikanen, Surinamers, Antillianen en Nederlanders. Het is de grootste gedwongen migratie uit de geschiedenis.

Stichting Eer en Herstel en de vereniging Opo Kondreman hebben in 2010 de maand juni uitgeroepen tot de Keti-Koti maand. De afsluiting is op 1 juli met de Nationale Herdenking in het Oosterpark.

Enkele activiteiten uit de Keti Koti maand:

1 juni Memre Waka, herinneringstocht

Langs de grachtenpanden die betrekking hebben op de slavernij.

1 juni om 15.15u loop naar ambtswoning burgemeester.

Er zal worden gelopen van het Amsterdams Stadsarchief, Vijzelstraat 32 naar de ambtswoning van de burgemeester aan de Herengracht 502. Daar zullen verschillende plechtigheden bij de koloniale plaquette plaatsvinden ter herdenking van de slachtoffers van de slavernij. Vanaf dit moment gaat de Keti-Koti maand officieel van start. Ter afsluiting van de dag is om 19.30u de Keti-Koti receptie bij Café Mansro aan de 1^{ste} Sweelinckstraat 13 te Amsterdam.

14 juni om 19.00u spirituele oecumenische Keti-Koti viering

in kerkcentrum De Nieuwe Stad, Luthiliplein 11, Amsterdam-Zuidoost, met zang van de Sokopsalm zanggroep Contruban. Er zullen drie vrouwelijke voorgangers zijn. Kledingsuggestie: traditioneel.

18 juni om 17.30u Keti-Koti dialoogtafel in de Oranjekerk

Tweede v/d Helststraat 1-3 (hoek van Ostadestraat).

26 juni om 10.00u vertrek Eliesertocht naar Ouderkerk a/d Amstel

Boottocht vanaf de Heinekensteiger aan de Stadhouderskade naar het graf van Elieser. Elieser is voor zover bekend, de enige niet anonieme tot slaaf gemaakte Afrikaan die in Nederland woonde en overleed. Bijzonder is ook dat Elieser begraven ligt op de Joodse Begraafplaats Beth Haïm in Ouderkerk a/d Amstel. Een plek waar alleen personen begraven worden die joods van geboorte zijn. Dit jaar zal het straatnaambord van Elieser worden onthuld. Aanmelden is verplicht via info@hotshotevents.nl (0644112707). De toegang is gratis.

28 juni om 14.00u Spirituele Reiniging bij het Nationaal Monument in het Oosterpark.

28 juni om 19.00u Keti-Koti Kabraneti/ DeDe-Oso rouwverwerking in de Muiderkerk, Linnaeusstraat 37

30 juni om 11.00u Keti-Koti festival in de Lutherse kerk

aula v.d Universiteit van Amsterdam. Singel 411/ Spui.

1 juli om 11.00u Nationale herdenking slavernij in het Oosterpark.

Voor meer informatie: www.hotshotevents.nl en www.stichtingeerenherstel.com
06.44112707 en 0628926048.